

Kerkbrief



2 april 2021

Goede Vrijdag

online viering vanuit Okkenbroek

Aan de dienst werken mee

Voorganger:	Ds. Hanneke Diermanse
Organist:	Franske Veltkamp
Ouderling van dienst:	Janneke van Schooten
Diaken:	Tonny Oplaat
Lector:	Gerry Kuijvenhoven
Geluid	Hans Möller
PowerPoint	Theo Overduin
Camera	Hans Möller
Koster	Joop Haverslag



**Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek**



ORDE VAN DIENST

Inleidend woord – *door voorganger*

Psalm 22 gespeeld en gesproken (vertaling Hans Bouma)

Passie Johannes, waarbij steeds een improvisatie van LB 575 klinkt -
We luisteren naar de lezing, we kijken naar de statie tijdens orgelspel...

Lezen: Johannes 19: 1-7

Statie V

Orgelspel

Lezen: Johannes 19: 16b-24

Statie IX

Orgelspel

Lezen: Johannes 19: 25-30

Statie XI

Orgelspel

De diaken dooft de Paaskaars; daarna stilte

Stilstaan bij het kruis – ‘Zie de mens’ (statie XIII)

Uitlopend op orgelspel LB 578

Voorbeden Goede Vrijdag - *door voorganger*

Na elke gebedsintentie speelt Franske LB 547, refrein:

Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Stil gebed en luisteren naar ‘Onze Vader’ (cd)

Lezen Johannes 19: 38-42 (statie XV) – *door voorganger*

Lied: 'Nu valt de nacht' (LB 590) – *Franske speelt + lezen tekst*

1 Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2 De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3 Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4 't Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

5 Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

